

Natalie van der Horst, Gaby Kuijpers & Ellen de Roos

WAAROM DE KONING GEEN KROON DRAAGT

EN ANDERE WEETJES OVER HET KONINGSHUIS

Met illustraties van Rianne Brugmans



Van Holkema & Warendorf



NUR 212

ISBN 978 90 00 35814 4

© 2018 Van Holkema & Warendorf
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv
Postbus 97, 3990 DB Houten

www.de-leukste-kinderboeken.nl

Tekst: Gaby Kuijpers, Natalie van der Horst en Ellen de Roos

Illustraties: Rianne Brugmans

Vormgeving omslag: Marieke Oele

Vormgeving binnenwerk: Studio Mijke Wondergem, Baarn

De uitgever heeft getracht de beeldrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden wordt verzocht om contact op te nemen met Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv.

Foto's © *Hollandse Hoogte*: p. 26 onder (VI Images), p. 74 (Frank van Beek Fotografie), p. 75 (Bas Czerwinski), p. 76 (hgbild/MEGA), p. 77 (Leo Vogelzang VOF), p. 79 (Leo Vogelzang VOF), p. 80 boven (Robin Utrecht Fotografie), p. 80 onder (PA Photos Ltd), p. 81 (Frank van Beek Fotografie)
Foto's © *Gaby Kuijpers, Natalie van der Horst en Ellen de Roos*: p. 85 links en p. 85 rechts
Foto's © *Ministerie van Defensie*: p. 46 boven, p. 46 onder, p. 62, p. 86
Foto's © *Nationaal Archief*: p. 26 boven (Rob C. Croes/Anefo)
Foto's © *RVD*: schutbladen (Jeroen van der Meyde), p. 6 (Z.K.H. Prins Claus), p. 8 boven en onder, p. 12, p. 13, p. 14, p. 22 boven (Frank van Beek), p. 22 links (Rafaël Redczus van Berkel), p. 22 onder (Valerie Kuypers), p. 30 links (Picture Report), p. 30 rechts (Graciela Rossett), p. 33 (Jeroen van der Meyde), p. 37 (Robin Utrecht Fotografie), p. 42 (ANP), p. 44 boven (ANP), p. 44 onder (ANP), p. 45 (ANP), p. 50 links (Koos Breukel), p. 50 rechts (Lex van Lieshout/ANP), p. 52 (Lex van Lieshout/ANP), p. 66 boven (Jeroen van der Meyde), p. 66 links (ANP), p. 66 rechts (Z.M. de Koning), p. 69, p. 73 (Jeroen van der Meyde), p. 84 (Wiebe Kiestra), p. 87 boven (Maarten Schuth), p. 87 onder (Jeroen van der Meyde)

Inhoud



Hoera, er is een prins geboren!	7
Máxima: van baby tot jongedame	12
De voorgangers van Willem-Alexander	16
<i>Een selfie met kinderkoning Noud</i>	18
Koning in actie!	23
Willem-Alexander, koning in opleiding	27
Verliefd, verloofd, sprookjeshuwelijk	31
Van burgermeisje tot prinses	35
<i>Hoog bezoek en een bijzondere onderbroek</i>	38
En dan is het zover: de inhuldiging	42
Willem-Alexander, het leven als koning	47
Máxima, haar drukke leven als koningin	51
Paleizen: wonen en werken op stand	55
<i>Prinsjesdag paardendag</i>	58
Hoera, hoera, hoera, het is weer Prinsjesdag!	63
Amalia, Alexia en Ariane	67
Willem-Alexander als Willem-Alexander	72
Koninklijke kleding voor Willem-Alexander	74
Prachtige Máxima en haar kleding	79
Over land en door de lucht: de koning op pad	83
De helpers van de koning	86
Terug in de tijd, een stukje geschiedenis	88
<i>Feest op Paleis Amsterdam</i>	90
Bronnen	96



W **Wist je dat...**

Willem-Alexander bij zijn geboorte van de burgemeester van Utrecht een zilveren rammelaar kreeg? Zijn vader zei toen: 'Beetje zwaar voor een baby.'



GEBOortedatum:

27 april 1967



NAAM:

Willem-Alexander Claus George Ferdinand
Prins der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau,
Jonkheer van Amsberg



ROEPNAAM:

Alexander

GEBOORTEPLAATS:

Utrecht, 19.57 uur

GEWICHT:

3,850 gram

LENGTE:

50 cm

ZOON VAN:

Prinses Beatrix en Prins Claus



Hoera, er is een prins geboren!

*Heel Nederland is blij als Willem-Alexander wordt geboren.
Eindelijk weer een prins in het huis van de Oranjes.*

Groot nieuws

Nederland kijkt al maanden uit naar de geboorte van een nieuwe prins of prinses. En als dan eindelijk prins Willem-Alexander is geboren, barst in heel het land het feest los! Mensen zingen en dansen op straat en de vlaggen hangen uit. Prins Claus geeft een toespraak op tv. Hij maakt zelf de eerste foto van zijn zoon en die komt in alle kranten op de voorpagina. Het is heel groot nieuws. Na 116 jaar is er eindelijk een zoon en dus later weer een koning! Alle kinderen zijn een dag vrij van school en als ze weer op school komen, vieren ze de geboorte met beschuit met oranje muisjes. De bakkers smeren er wel een miljoen.

Saluutschoten

Sinds 1818 is er een bijzondere traditie. Bij de geboorte van een troonopvolger worden saluutschoten afgevuurd. Vroeger waren dat 101 schoten voor een jongen en 51 voor een meisje. Dus toen in april 1967 schot nummer 52 klonk, wist iedereen het al: prinses Beatrix had een zoon gekregen.



W **Wist je dat...**

het aantal saluutschoten bij de geboorte van een troonopvolger nu altijd 101 is?

Er is geen verschil meer tussen een prins en prinses. Jongens en meisjes zijn even belangrijk!



Wist je dat...

Willem-Alexander in Wales kanoles gaf aan blinde kinderen? En dat hij lid was van de reddingsbrigade?

Doop

Op 2 september 1967 wordt Willem-Alexander gedoopt. In de kerk zijn wel 1800 gasten. De prins draagt een doopjurk die ook door drie kroonprinsessen is gedragen. Zijn moeder, oma en zijn overgrootmoeder gingen hem voor.

Broertjes

Willem-Alexander groeit op in Kasteel Drakensteyn in Baarn. Hij is niet lang het enige kind van Beatrix en Claus. Op 25 september 1968 wordt zijn broertje Friso geboren en op 11 oktober 1969 kan de vlag uit voor Constantijn. Nu is het gezin compleet.

Gewoon in Baarn zonder tv

Willem-Alexander en zijn broers worden zo 'gewoon' mogelijk opgevoed. Hun moeder is heel druk met haar werk, maar gelukkig is Claus vaak thuis. Willem-Alexander vertelt over zijn vader: 'Als klein jongetje was hij er altijd voor ons. Als een normale vader die veel buiten met ons speelde.' Het is allemaal zó gewoon op Drakensteyn, dat de jongens pas op het schoolplein horen dat ze prinses zijn en dat Willem-Alexander later koning wordt. Daar werd op Drakensteyn niet over gesproken.

Als Willem-Alexander vier is, gaat hij naar een basisschool in Baarn. Later volgen ook zijn broers. Op de school is een speciaal kamertje voor de beveiligers van de Oranje-kinderen. Zij wachten daar geduldig totdat de school uit is en ze de jongens terug naar Draken-

steyn kunnen brengen. En vriendjes mogen altijd mee naar huis om te spelen.

Tv-kijken doen ze daar niet. Willem-Alexander: ‘Wij hadden geen televisie. Ik durfde op school nooit toe te geven dat ik een programma niet had gezien. Ik hoorde klasgenoten voor de pauze uit wat er op de tv was geweest. Na de pauze praatte ik met iedereen mee alsof ik het zelf gezien had.’

Willem-Alexander begint in Baarn op de middelbare school, maar als hij dertien is, wordt zijn moeder koningin en verhuist het hele gezin naar Den Haag. Willem-Alexander moet naar een nieuwe school.

Accent

In Den Haag vinden de kinderen dat Willem-Alexander maar raar praat: ‘Er werden grappen gemaakt over mijn accent. Daarom keek ik het programma *Koot en Bie* om zo snel mogelijk een Haags accent te leren.’



Wist je dat...

de baas van de staat Florida in Amerika wel 10.000 sinaasappels liet bezorgen op Drakensteyn voor de geboorte van Willem-Alexander?



W

Wist je wat...

**Willem-Alexander zei over zijn pubertijd?
'Ik vond mezelf niet lastig. En mijn ouders
vonden zichzelf niet lastig. Maar elkaar
vonden we wel lastig.'**

Kostschool

De eerste jaren op de middelbare school gaat het niet zo lekker met Willem-Alexander. Zijn vader is ziek en zijn moeder is vaak van huis. Willem-Alexander brengt veel tijd door bij zijn tante Margriet en oom Pieter: 'Vanaf dat moment zijn ze tweede ouders voor mij geworden.' De laatste twee jaar van de middelbare gaat Willem-Alexander naar een kostschool in Wales, Groot-Brittannië. Hier is hij geen prins, maar gewoon Alexander. Hij heeft het erg naar zijn zin met al zijn nieuwe vrienden en na twee jaar hard werken haalt hij zijn diploma!

